

INTERVIEW | 12.05.2022 KL. 12:11 

Opdateret 12.05.2022 kl. 12:26

Tidligere biskop: Vigtigt med akademisk samtale mellem kristendom og islam

Tidligere biskop Steen Skovsgaard har skrevet en ph.d.-afhandling om dommedag i kristendom og islam. Domme dag er et vigtigt teologisk emne i begge religioner og derfor et godt udgangspunkt for en grundig religionsdialog



Heiner Lützen Ank (Link: <https://k.dk/profiler/heiner-lutzen-ank>)

Journalist, Kirke.dk



Dommedag har altid været et væsentligt teologisk tema for tidligere biskop Steen Skovsgaard, både som præst i Gellerup, og da han i 2007 startede en intens debat om dommedag. Derfor har han nu lavet en ph.d.-afhandling om emnet. Foto: Emil Kastrup Andersen

Tidligere biskop over Lolland-Falsters Stift Steen Skovsgaard forsvarede i marts 2022 en ph.d.-afhandling om dommedag i kristendom og islam.

konfessionelle, komparative metode.

rende kapacitet indenfor. Og da

Rediger

Use toggle to disable/enable stats.



Send questions to analytics@k.dk.

von Stosch for nylig blev professor i Bonn var Steen Skovsgaard derfor med til at fejre det.

Kirke.dk har spurgt Steen Skovsgaard om metoden og hans afhandling.

Hvem er Klaus von Stosch?

“Jeg blev inviteret af professor Klaus von Stosch, hvis metode jeg har brugt i forbindelse med min afhandling. Klaus von Stosch har været professor i Paderborn og leder af et komparativt teologisk institut, som jeg besøgte i 2018 for at følge kurser i islam og komparative studier.”

“Klaus von Stosch er katolik og har haft 10 ph.d.-vejledninger for kristne og 10 ph.d.-vejledninger for muslimer, så han vejleder altså muslimer i at skrive om muslimske emner. Centeret i Paderborn har derfor stor bevågenhed og får økonomisk støtte mange steder fra. Der er således 40 ansatte og 200 studerende.”

“Jeg har beskæftiget mig med religionsdialog i mange år, men at opleve muslimer og kristne på et jævnbyrdigt akademisk niveau var exceptionelt. De var så dygtige og lydhøre overfor hinanden, men gik også til hinanden og udfordrede hinanden.”

“I efteråret fik Klaus von Stosch et professorat i Bonn, hvor han skal lede et nyt center for komparative studier. Det var det, jeg var med til at fejre.”

Hvad er den konfessionelle, komparative metode?

“Metoden hedder den konfessionelle, komparative metode. Den hævder, at vi alle har et udgangspunkt, som vi holder fast i og ser verden ud fra, ligesom vi også ser andre religioner ud fra dette udgangspunkt – men også at vi forventer at få udfordret og få styrket vores udgangspunkt i dette møde.”

Kan denne metode også bruges i en dansk sammenhæng?

“Jeg har i forbindelse med min afhandling savnet at have et teologisk fagligt miljø, hvor der også er nogle muslimer, man kan spørge til råds og diskutere med.”

“Klaus von Stosch siger, at han aldrig skriver en artikel om komparativ teologi eller om islam og kristendom, uden han lader en muslim læse og komme med input og nye tanker. Den samme tilgang ville også have højnet min afhandling.”

Use toggle to disable/enable stats.

edag?



Send questions to analytics@k.dk.



Rediger

“Der er flere ting, der spiller ind. Som præst i Gellerup har jeg oplevet dommedag være et tema i mødet med muslimer. Hertil kommer dommedagsdebatten i 2007, som jeg uforvarende kom til at starte ved at sige, at klimaforandringerne måske kunne være et tegn på dommedag.”

“Det var en spændende debat, hvor mange mente, at jeg ikke var rigtigt klog. Derfor ville jer gerne udfordre mig selv lidt mere i forhold til emnet. Desuden er det et emne, vi går udenom i en folkekirkelig sammenhæng, og det er altid værd at undersøge tabubelagte emner.”

“Hertil kommer, at mødet med islam er sandpapir for troen.”

Er dommedag et godt emne til at sammenligne kristendom og islam?

“Dommedag er hjerteslaget i både islam og kristendom. Hvis man mødes med muslimske ledere og taler dommedag, vil man få en god dialog. Faktisk synes jeg, at min afhandling netop viser, at der er mange spændende aspekter i det her møde.”

Hvad når du frem til i din afhandling?

“Som muslim er man alene foran Gud på Dommens Dag. Man står alene, nøgen og forsvarsløs. Man har blot sine gerninger og Guds barmhjertighed at håbe på. Men ellers er man tomhændet.”

“Som kristen står man ikke alene. Vi er ikke afklædte som i islam. Det spændende er, at man i kristendommen taler om at være iklædt Guds retfærdighed. Dermed har man et helt andet forhold til dommedag. Der ikke er en frygt for fortabelse, dommedag er i virkeligheden en glædens dag.”

“Derfor er det mest kontroversielle i min afhandling også, som Paulus skriver i 2. Korintherbrev, at vi alle skal fremstilles for Kristi domstol, men at det er ikke en fortabelsesdomstol, men en evaluering.”

“Som kristne tror vi nemlig på, at vi er gået over fra døden til livet, fordi Kristus har taget dommen på sig.”

Du holder foredrag om emnet. Hvad er det, der optager folk i den forbindelse?

“Jeg har opdaget, at temaet – at vi som kristne ikke skal frygte dommen, fordi den allerede er sket – giver lettelse og frihed blandt tilhørerne.”

Use toggle to disable/enable stats.



Send questions to analytics@k.dk.



Rediger

“Luther siger, at man godt kan have vished om frelsen, og at få det fortalt, giver stor respons fra tilhørerne. Et af mine mål med afhandlingen er også at fokusere på trøst til menighederne – at vi ikke skal fodre hinanden med usikkerhed, samtidig med, at dommedag er alvor.”

Hvad skal afhandlingens resultater bruges til?

“For det første håber jeg, at metoden, jeg har brugt, kan inspirere andre teologer. Der er efter min mening for meget teologi, der er alt for selvkritisk, og som er for kritisk over for blandt andet Luther. I modsætning hertil mener jeg, det er vigtigt, at man også styrker sin egen tradition og sit eget trosgrundlag.”

“For det andet håber jeg, at kendskabet til den komparative metode også kan brede sig til andre nordiske lande, selvom min afhandling er skrevet på dansk.”

“For det tredje er det mit håb, at afhandlingen kan være med til at styrke og begrunde håbet, glæden og frelsesvisheden, som sjældent ses forklaret i folkekirken. Ligesom jeg håber, at afhandlingen kan skabe opmærksomhed om, hvad Guds frygt er. For er der et emne, hvor kristendommen kan lære noget af islam, så er det i forhold til guds frygten.”

STEEN SKOVSGAARD

Født i Odense i 1952.

Blev i 1978 cand.theol. fra Aarhus Universitet og kom i 1979 til Gellerup Kirke i Aarhus som sognepræst. Var i 26 år tilknyttet Gellerup Kirke, frem til han blev valgt som biskop – kun afbrudt af et år, hvor han var konstitueret sognepræst i Klaksvík på Færøerne.

Fra 1995 til 2000 var han stiftspræst vedrørende islam og kristendom i Aarhus Stift, og fra 1997 til 2005 var han provst for Aarhus Vestre Provsti. Fra 2005 til 2017 var han biskop for Lolland-Falsters Stift. Fra 2017 til 2021 ph.d.-studerende, Aarhus Universitet.

Use toggle to disable/enable stats.



Send questions to analytics@k.dk.



Rediger

 FACEBOOK

 TWITTER

 KOPIÉR LINK

 LINKEDIN

 MAIL

FLERE ARTIKLER FRA KIRKE.DK



15.05.2022 HYRDEBREVET

Afdæmpet bispekandidat efter nederlag: Det er noget monster-lort!

11.05.2022

Skuffet taber: Det er ro



Use toggle to disable/enable stats.



Send questions to analytics@k.dk.



Rediger